

Lite historik

Hällefors Ornitologiska förening: 1982 – 2018. 36 år



November 1982. Torgel Simensen, Tomas Carlsson och Johnny Sveder

Föreningen bildades den 14 april 1982 i Klockarhagsskolan. 145 personer var med från början. Syftet med föreningen vara att hos fågelintresserade öka förståelsen och kunskapen om fåglar i trakten. En interimsstyrelse tillsattes för att utarbeta stadgar samt undersöka de ekonomiska möjligheterna till finansiering (bidragsmöjligheter, lotterier etc.)



November 1982. Lars Jansson, Aulis Syväjärvi, Göran Hagsten och Max Widman



November 1982. Arnold Eriksson, Ivan Andersson och Torgel Simensen.

Aktiviteter

År 1982 startade med sträckräkning, nattfågellysning, exkursioner till Kvismaren och Hammarö samt månadsmöten med bildvisning

Vissa aktiviteter har återkommit årligen t.ex. fågelräkning i Hällefors samhälle omkring 1 februari, ugglelysning i mars inom kommunen, nattfågel- nattskärrellysning i juni.

Medlemmar har fått tillfälle att besöka närliggande men också mera avlägsna områden.

Vårt "mesta" område är Grythyttedviken, som besökt ofta. Vi har även besökt Hammarö, Kvismaren-Oset, Tysslingen, Hötjärn (Grängesberg), Öland, Gotland, Falsterbo, Kilsviken (Vänern), Limsjön, Hornborgarsjön, fågellokaler i Västmanland-Närke.

Vi har gömslen för både örnsparing och orrspel som uppskattas av våra medlemmar samt andra fotografer.

Föreningen och dess medlemmar har också ansvarat för ett uppskattat sommarcafé sedan år 2016 vid Björskogsnäs naturreservat utanför Gryhyttan. Öppet tisdag och lördag från slutet av maj till augusti. Sommaren 2018 var det ca 800 besökare vid caféet.

Holkprojekt

Uggle- och småfågelholkar samt knipa har tillverkats kontinuerligt, erhållits eller köpts och satts upp i omgångar.

Fågeltorn

Vårt äldsta fågeltorn finns i östra delen av Grythyttvikens. Det uppfördes 1977 genom Hällefors biologiska förening. Togs i bruk 1978, ca 100 arter ses per år. Drygt 160 arter har under åren setts där. Tornet i Hammarn uppfördes i etapper från 1985, bland annat med hjälp AMV/AMS och vår förening,

Det största tornet uppfördes 1997-98 och finns i västra delen av Grythyttvikens. Tack vare AMS-hjälp och med ledning av Lars Jansson. Invigningen skedde den 6 juni 1998. Hightland-Cattlekalvar släpptes ut i området, drygt 200 personer besökte viken den dagen.

Ett nytt fågeltorn uppfördes 2018 på hösten vid Svartälven, Hedgårdarna, strax norr om Hällefors.

Orrkoja

En orrkoja har byggts av föreningens medlemmar år 2014 på Dammsmossen (Dammshöjden). Den används flitigt på våren för att studera orrspelet.

Örngömsle

Ett förnämligt örngömsle har också byggts 2014 av föreningens medlemmar med syfte att få skåda havsörn och kungsörn på nära håll + andra fåglar. Föreningen hyr ut gömslet vilket även stärker föreningens ekonomi.

Inventeringar

Föreningen har deltagit i Svenska Fågelatlas, 1982-1984. då den avslutades. Tomas Carlsson "basade" i vår kommun, som helt inventerades tack vare hans engagemang. En januari-inventering av fågelarter startade 1987 och pågår fortfarande. (I genomsnitt noteras 46 arter per år).

Lankälven vid Hjulsjö. Föreningen har gjort en inventering av fågellivet. Ett 40-tal arter har observerats.

Projekt lom

Föreningen beslutade att delta i projektet från 1996 och att inventera smålom under året. Projektet fortsätter än. Över 300 småvatten, tjärnar, större gölar och andra lämpliga vatten har under åren genomsökts. I 70 av dessa vatten har smålom setts. I genomsnitt har ca 43 par per år registrerats (med ca 32 ungar). Av dessa finns ca 19 par i Knuthöjds- och Hammarmossarna.

Under 2018 har vi genomfört en smålomsinventering i kommunen.

Fåglar

I Hällefors kommun har 239 olika arter noterats. Stor uppmärksamhet rönt den Medelhavstenskvättan som upptäcktes i Bredsjö den 11 november 1996. Den kunde fångas in och säkerställas som en ung hane (5:e obsen i landet). Fågels släpptes på morgonen den 12 november av Tomas Carlsson inför ca 200 fågelskådare från hela landet. Den hittades död den 14:e i samma månad.

Gravand – ovanlig fågelart noterad inom Hällefors kommun. Nils Hultman såg två fåglar den 6 okt 2013 vid Flosjöhyttan, Halvarsnoren.

I **Grythyttvik** upptäcktes en sällsynt häger, en Ägrett-häger den 21 april 1990. Den fanns kvar under endast en dag.

Ugglor.

Många uggleholkar är uppsatta och kollade. En del ugglor är ringmärkta, främst pärlugglor. En historisk hökuggleinventering inträffade hösten 1983, då ca 300 observationer gjordes (flest i oktober) med häckningar våren 1984 som följd. 16 häckade par upptäcktes och 31 ungar ringmärktes. Vi har nu även häckande slagugglor i några holkar, dessa har ökat de senaste åren i vårt område.

Kindlahöjden

Föreningen har varit aktiv vid bildandet av det stora skogsreservatet och tog hand om projektets ekonomi. Naturreservatet invigdes den 18 september 1999 av landshövding Gerd Engman.

Murstensdalen

Föreningen har även deltagit i bildandet av detta skogsreservat. Invigningen skedde den 16 september 2001 av landshövdingen inför drygt 100 åskådare.

Flaxen (vatten med flytöar efter höjning av vattenbeståndet)

1984 sattes en box med anteckningsbok i. Bästa årets var 1989, då flaxen besöktes av oss 36 gånger och 74 arter noterades. Numera görs sporadiska besök på grund av att området växer igen.

Föredragshållare

Olika föredragshållare har gästat oss åtskilliga gånger, bland annat: 40 år med Erik Rosenberg 1987, Frövibilder – Erik "Plur" Jansson 1989, Björn-Öjvind Swan 1990 (60 personer) Bengt Lundberg 1991, Per Angelstam 1993, Göran Emerius 1995, Mats Eriksson – lomforskare 1996, Jens Bruun 1998, Ulf Risberg 2001, Staffan Ullström 2004, Torbjörn Arvidsson 2012 – 2018 (flertal gånger).

Studiecirklar

Föreningen bedriver mycket uppskattade studiecirklar varje år för både nybörjare och lite mer avancerat. Våra duktiga ledare är Nils Hultman och Gunde Persson. Häng med!

Samarbeten

Föreningen har haft bra samarbete med Hällefors Naturskyddsförening och varit remiss i vissa naturvårdsfrågor under årens lopp. Vi har deltagit i projekt "Naturens känsla" tillsammans med andra gröna föreningar, bl.a. vid Hänglandstjärnen, naturstig. (Sävsjön).

Sommarcaféet vid Björskogs näs naturreservat utanför Grythyttan startade 1 maj 2016 och bedrivs i samarbete med Hällefors kommun.